

5 januari 2025

Dank in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. 1 Thessalonicenzen 5

Wat zijn we tegenwoordig zonder internet?

Maar: heb je internet weleens bedankt voor alle bewezen diensten? Of laat je je alleen horen als internet er even uitligt?

Wat gaan we gemakkelijk boodschappen doen. Doe je dat met een blij gezicht? Wat hebben het goed!

Of met een lang gezicht? Wat moeten we nu weer eten en wat staat er weer een lange rij voor de kassa!

Wat hebben we het goed met elkaar in de kerk. Wat laat je meer horen: je dankbaarheid over 95%, of je kritiek op 5%?

Wat is het een zegen als je gezond bent. Hoe vaak ben je je daarvan bewust, en dank je ervoor?

Onbewust zijn we vaak best wel ondankbaar.

We hebben het nodig om daar van af geholpen te worden. Wees dankbaar, schrijft Paulus aan de Kolossenzen. Bijna nijdig.

Of aan de Thessalonicenzen: Dank in alles.

Opvallend, hij schrijft niet eens dat we GóD moeten danken. Dat spreekt vanzelf. Alle nadruk ligt op het danken.

In alles. Dus niet: in voorspoed. Maar: in alle omstandigheden.

Máár, denkt iemand, hoe kan dat? Dankbaarheid moet je toch voélen? Het komt toch vanzelf?

Volgens Paulus is dankbaarheid een bewuste keus. Een levenshouding. En eigenlijk is het veel meer dan een keus: het is gehoorzaamheid aan een opdracht. Dit is de wil van God, komt er daarom achteraan.

Poeh. Gaat dat wel werken? Dankbaar zijn op commando?

Nou? Paulus schrijft er bij: Dit wil God *vóór* jullie...

NBV21 heeft: Dit verlangt Hij van jullie – maar het Grieks zegt: *vóór* jullie.

Nu wordt dankbaarheid ineens iets wat God niet zozeer voor Zichzelf opeist, maar wat Hij óns gúnt. Het is gunst, genade, *charis*.

Paulus begint ene eindigt de brief met *charis* (1:1, 5:28), en dat woord vind je terug in het danken: *eucharistein*. 'Goeie genade' zeggen. Het woord blijdschap, zich verheugen (5:16), komt ook van deze zelfde stam: *chara*.

God gunt het ons dat we als dankbare mensen door het leven gaan...! Het is toch voor ons eigen bestwil als we niet cynisch hoeven te zijn?

Ann Voskamp is bekend van fijnzinnige boeken als 'Wees een geschenk' en 'Duizendmaal dank'. Zij doet de ontdekking dat haar *chara* (levensvreugde) begint bij de *eucharistie*: de maaltijd van de Heer (Zie ook de Keek van 29 december 2024).

James Martin schreef 'Het Jezüetenantwoord op (bijna) alle vragen'. Deze schrijver gaat er van uit dat God in alle dingen gevonden moet kunnen worden. (Let even op het woord 'al' in 5:14,15,15,16,18,21,22.)

God bedanken is volgens hem dan ook niets anders dan: opmerken waar Hij alles waarin Hij al bezig is in je leven.

Eucharistie en *chara* noemt hij manieren waarop God met ons communiceert.

In zijn jeugd verliest hij een vriend, Brad. Met een gezamenlijke vriendin praat hij over God en over de absurditeit om te geloven in een God die zoiets zou toelaten. Zij antwoordt: 'Ik ben God altijd blijven danken voor Brads leven.' Dit antwoord beneemt hem de adem en brengt hem uiteindelijk terug bij God.

Gesprekspunten.

0. Waar zou je zelf over door willen praten?
1. Hoe is het met je huidige (on-)dankbaarheid over alledaagse dingen zoals internet, supermarkt, kerk, gezondheid?
2. Hoe kijk jij tegen dankbaarheid aan: meer als gevoel of meer als gehoorzaamheid...?
3. Wat maakt het ons eigenlijk uit of God iets ván je wil of iets vóór je?
4. Dankbaarheid kan een zuivere toetssteen zijn. Kun je God ergens voor danken, dan is het heilig (1 Tim.4:3-5). Wat denk jij?
5. Luister samen nog eens naar *Art Garfunkel*: Grateful grateful. Ken je zelf een nummer dat je in dit verband wilt laten horen?